



**MONICA VAN DER STARRE (48) WERKT ALS ASSISTENT LOONADMINISTRATEUR BIJ RSM IN ROTTERDAM. DE HAVENSTAD IS ECHT HAAR STAD. 'ER IS ZO ONTZZETTEND VEEL TE DOEN EN TE ZIEN, EIGENLIJK TE VEEL OM OP TE NOEMEN. EN GROOT VOORDEEL: DE STAD IS GOED BEREIKBAAR MET HET OPENBAAR VERVOER.' ALS RECHTGEAARDE FEYENOORDFANS ZEIDEN ZIJ EN HAAR MAN METEEN 'JA' OP DE VRAAG OF DE KUIP LEUK ZOU ZIJN ALS TROUWLOCATIE.**

☰ GWEN VAN LOON ☰ MARJOLEIN ANSINK ☰ ALLES IN BEELD



Monica denkt bij Rotterdam meteen aan de Rotterdamse Havens, de Wereldhavendagen, de marathon, Delfshaven met een aantal molens en oude kleine straatjes, diverse musea, zomercarnaval, Het Oude én Nieuwe Luxor theater, de SS Rotterdam op Katendrecht, waar ook het kleine theater Walhalla zich bevindt en de Rijnhavenbrug (ook bekend als de Hoerenloper) dat Katendrecht verbindt met de Wilhelminapier.

'Katendrecht / Deliplein is echt een trendy uitgaanswijk aan het worden. Op en rond de Wilhemina pier zijn ook genoeg restaurantjes en Hotel New York is uiteraard een grote trekpleister. Aan de Wilhelminakade – naast de Erasmusbrug – is altijd wat te zien, tot cruiseschepen aan toe. Eten tijdens een vaartocht van twee uur kan op de Berenboot of de Pannenkoekenboot. Ook met de Spido, de watertaxi en zelfs de Splash kun je het water op.



FOTO SHUTTERSTOCK

Je kunt Rotterdam ook verkennen met de historische tram Lijn 10. In een uurtje rijd je langs diverse leuke plekken in het centrum (eind april-eind oktober). De Snerttram rijdt in de winter een route van anderhalf uur en tijdens de rit krijg je een kom erwtensoep aangeboden. In de zomer is dit de IJstestram en krijg je een overheerlijke sorbet met fruit.

**ORIGINEEL**

De Kuip is natuurlijk het mooiste stadion van Nederland. In het Maasgebouw van De Kuip kun je een rondleiding boeken. Wie een originele trouwlocatie zoekt, kan hier terecht voor de grote dag. Dat is echt de moeite waard, zeg ik uit ervaring. Voor ons als Feyenoord supporters was het geen moeilijke keuze toen dit in 1995 bij de burgerlijke stand werd aangegeven als nieuwste trouwlocatie. We zeiden allebei tegelijk volmondig 'ja'.

Eén van de trekpleisters van Rotterdam is natuurlijk nog altijd de Euromast. Met zijn 185 meter hoogte is het allang niet meer het hoogste gebouw van Rotterdam, maar het trekt niet voor niets nog

altijd veel bezoekers. Er zijn bovenin twee hotelsuites en er is een restaurant op grote hoogte. Wie durft, kan er abseilen. Niks voor mij. Voor mij blijft het schitterende uitzicht bovenin al een hele belevenis. Bij het grote recreatiegebied Kralingse Bos en Kralingse Plas kun je onder meer wandelen, fietsen, hardlopen, skaten, zwemmen/zonnen, boomklimmen, varen en het hertenkamp bezoeken. Er staan twee molens rond de plas en er zijn diverse horeca-gelegenheden. Wij kwamen hier vaak toen onze dochters klein waren. Naderhand zwom onze labrador, we zeggen vaak onze zeehond, hier veel bij het hondenstrandje.

Plaswijckpark is een geweldig uitje voor jonge kinderen. Naast speeltuinen en een verkeersplein kun je met een waterfiets – in de vorm van een zwaan – het water op. Ook is er een kleinschalige dierentuin met kinderboerderij. Er zijn natuurlijk ook veel dieren te bewonderen in Diergaarde Blijdorp, leuk voor elke leeftijd. Er zijn veel verblijven ver- en gebouwd, elke keer zie je weer iets nieuws. Het Oceanium is speciaal en – bijzonder – de ijsberen zijn terug!