

Blik van buiten



LEEF JE DROOM

Xavier Maassen, professioneel autocoureur

Als jongetje ben ik in de autosport gerold, nadat ik op 15-jarige leeftijd voor het eerst in een kart stapte. Toentertijd nog helemaal niet bewust van de keuzes die ik maakte. Pas op latere leeftijd kwam ik tot het besef dat het leven vaak zijn weg vindt, zoals het volgen van een rivier. Je studeert, je gaat ergens stage lopen, je blijft hangen en krijgt een baan aangeboden. Maar je hebt altijd de kracht om je eigen pad te bewandelen met je eigen keuzes en niet zomaar de stroom van de rivier te volgen.

Vaak leidt de niet-bewuste en geconditioneerde weg je naar een eindbestemming waar je eigenlijk helemaal niet wilde uitkomen. Denk daarom goed na over de vragen: 'Wat wil ik nu echt?' en 'Waarom doe ik wat ik doe?'. Dit zijn vragen die je echt uit je comfortzone trekken en je goed naar je leven laten kijken. De antwoorden zijn wellicht in lijn met wat je nu al doet, maar misschien ook niet. Kies altijd voor je eigen geluk, stap uit de comfortzone en neem een sprong in het diepe.

Ik ben na mijn studie Internationale Bedrijfskunde fulltime aan de slag gegaan als autocoureur. Niet altijd de makkelijkste keuze om als autocoureur te leven in een onzekere wereld, maar wel – nog altijd – de mooiste tijd van mijn leven. Mijn motto is: ga niet werken om met dat geld je passie uit te dragen, maar draag je passie uit in alles wat je doet en ga daar je geld mee verdienen. Als je fulltime met je passie bezig bent, word je automatisch een expert op dat vlak en verdien je daar te allen tijde je geld mee. Mijn passie is de basis voor alles wat ik doe. En het voelt heerlijk als ik na hard werken de beloning krijg en een race op mijn naam schrijf. Een onbeschrijfelijk gevoel!

Waarom doe ik wat ik doe? Ik doe dit om mensen te laten zien en te inspireren dat je je dromen kan volgen. Ik deel mijn passie voor auto's en autosport met de mensen met wie ik in contact kom. Vanuit deze 'waarom' kan ik de invulling van het 'wat ik doe' breder invullen. De waarom blijft altijd overeind staan en is de basis. Wat is jouw antwoord op de vraag 'waarom doe ik wat ik doe?'.



© BRECHT DECANQ PHOTOGRAPHY