

Haarlem

Sander Fokker (48, accountant) werkt sinds 2011 bij RSM en houdt zich voornamelijk bezig met controles en advisering binnen de DGA-praktijk en het not-for-profit-segment. Hij voelt zich niet alleen accountant, maar bovenal een trotse Haarlemmer. "Haarlem is wat mij betreft een groot dorp; een compliment voor de gemoedelijkheid!"



☰ GWEN VAN LOON 📷 SANDER NIEUWENHUYNS 📷 ALLES IN BEELD

Ook al is Sander geen shopaholic, hij kan er niet omheen dat Haarlem veel winkelend publiek trekt. De stad is dan ook al een aantal keer uitgeroepen tot 'beste winkelstad van Nederland'. De binnenstad biedt echter veel meer, zo geeft Sander aan. Mooie oude gebouwen, diverse hofjes, musea (waaronder RSM-client Frans Hals Museum) en de vele gezellige markten maken Haarlem tot een authentieke en bijzondere stad.



Sander kijkt altijd uit naar de Honkbalweek Haarlem, een tweemaal internationaal evenement. "Tribunes zitten dan helemaal vol en de sfeer is altijd goed en ludiek. Hoewel honkbal helaas nog een kleine sport is in Nederland, trekt het toernooi veel publieke interesse en is het een écht familiefeest!" De eerstvolgende editie staat in 2020 op het programma, maar tot die tijd hoeft hij zich zeker niet te vervelen in deze veelzijdige stad.

"Op het dak van een parkeergarage, midden in de stad, is een paviljoen gebouwd met een prachtig uitzicht over de stad: DeDAKKAS. Hier spreek ik in de zomer regelmatig af met vrienden om gezellig te borrelen. Je komt daar lekker tot rust en het uitzicht is prachtig! Waar de gemoedelijkheid ook goed tot uiting komt, is op de Botermarkt. Op verschillende dagen van de week staan diverse marktstraden op dit gezellige plein, waar het 'dorpse gevoel' duidelijk naar voren komt door de vriendelijke sfeer. Sinds de geboorte van mijn drie kinderen ga ik, met één of meer van mijn drie kinderen, naar de

markt voor stroopwafels, kaas of kibbeling. Mijn oudste twee kinderen zijn nu 15 jaar, maar nog steeds vinden ze het een leuke traditie.

Wat ook aan te bevelen is, is de rondvaart langs de imposante Grote of Sint-Bavokerk. Je ziet de stad vanaf het water toch op een andere manier. Als gezin hebben we een paar jaar recht tegenover deze zeer bijzondere kathedraal gewoond. Daarnaast zijn we samen met onze gasten op onze huwelijksdag vanuit ons huis op twee rondvaartboten gestapt (een mannen- en een vrouwenboot) om uit te stappen vlakbij het stadhuis voor de ceremonie. Heel bijzonder was dat!

Een begrip voor alle Haarlemmers, is IJssalon Garrone in de Grote Houtstraat. Waarom? Eigenlijk heel simpel: ze maken lekker ijs. De smaak 'Haarlemse kus' zou ik, alleen al vanwege de naam, zeker eens proberen. Als je dan toch aan het proeven bent, ga dan zeker ook naar de Jopenkerk. Een voormalig godshuis in het centrum, dat omgetoverd is tot een

moderne stadsbrouwerij en grand café. In de voormalige pastorie kun je met een groep vergaderen en aansluitend borrelen. Een ruimte waar ik al diverse keren gebruik van heb gemaakt.

Weliswaar net buiten de stad, maar in de zomer is het ook heerlijk vertoeven bij Recreatieplas 't Wed. Het ligt aan de binnenrand van de duinen en zowel het uitzicht als de omgeving is prachtig. Mijn kinderen komen hier regelmatig, ook met hun sportteams voor 'strength & conditioning' trainingen buiten het sportseizoen.

Zoals je merkt heeft Haarlem veel te bieden. Meer dan dat ik nu kan aanbevelen, dus kom vooral naar Haarlem en ontdek zelf de vele culinaire restaurants en culturele instellingen. Zeker een prachtig gebouw als de Stadsschouwburg - die dit jaar 100 jaar bestaat - verdient meer aandacht. Aan de programmering ligt het niet!"