

## Utrecht

**Marleen Huijsen is sinds 1988 als senior administrateur werkzaam in Utrecht bij de non-assurance praktijk van RSM (voorheen Brouwer & Oudhof en daarvoor Kooij & Partners). Met veel plezier neemt ze u mee op een wandeling door haar 'Utereg men Stasie'!**

MARLEEN HUIJSEN | MARLEEN HUIJSEN (DOMTOREN); MARJOLEIN ANSINK FOTOGRAFIE | ALLES IN BEELD



Utrecht is gesticht in 45 na Christus door de Romeinen, heeft sinds 1122 de stadsrechten en was in 1808 kortstondig hoofdstad van het Koninkrijk Holland. Een stad met zoveel historie, heeft ook veel mooie, authentieke plekjes.

"We beginnen op het drukste treinstation van Nederland, met onder de grond de grootste fietsenstalling ter wereld. Vanuit het station loop je Hoog Catharijne in, waar - zeker na de verbouwing - elke shopaholic zich kan uitleven. Stop even op de traverse over de singel. Als je naar links kijkt, heb je een fantastisch uitzicht op het gedeelte van de singel dat al hersteld is. Aan de andere kant van het oude centrum ligt RSM-kantoor Utrecht, aan diezelfde singel. De singel is vanaf 1122 gegraven als een verdedigingsgracht rond de stad; uit die tijd stamt ook de eerste stadsmuur waarvan recent een restant schuin tegenover ons kantoor is teruggevonden.

Vervolgens lopen we het Vreeburg op, waar je bij Manneke Pis de lekkerste friet van Utrecht kan eten. We gaan rechtsaf de Steenweg op en dan even later weer rechtsaf de Mariastraat in. Tussen Café het College en Café Boslust, is een hek. Daarachter ligt een hofje waar nog vijf arbeidershuisjes staan uit 1532. Utrecht heeft nog steeds een flink aantal van dit soort hofjes uit verschillende perioden. Ga bij Café Boslust zeker een kopje koffie of een gezellige borrel doen!

Door naar de Mariaplaats met achter het Conservatorium het Pandhof Sinte Marie, een ontzettend mooie binnentuin. We slaan linksaf de Zadelstraat in, een onbekendere maar erg leuke winkelstraat. Rechts is Indiaas restaurant Taj Mahal gevestigd. Tip: reserveer direct een tafeltje bij dit zeer goede restaurant! Aan de linkerkant ligt Bakkerij Theo Blom, die authentieke Utrechtse lekkernijen verkoopt zoals Utrechtse Sprits, Spoorstaven en Dommetjes.



We steken de Oude Gracht over, dit is een van de weinige stukjes gracht zonder werven. De werven zijn ontstaan, nadat men in 1122 in Wijk bij Duurstede een dam in de Rijn plaatste waardoor het waterpeil in Utrecht daalde. Om schade voor de handel te voorkomen werd er een kanaal gegraven tussen de Vaartsche Rijn en de Hollandse IJssel, de huidige Oude Gracht, later aangevuld met een flink aantal andere grachten.

Vanaf 1275 is men begonnen de wallenkant van de grachten af te graven tot waterniveau en heeft men de kelders onder de huizen doorgetrokken tot op de ontstane werven. Hierdoor ontstond een hele grote binnenhaven, die nu op de Werelderfgoederenlijst van UNESCO staat.

Natuurlijk kun je er voor kiezen om de Dom te beklimmen, vanaf begin 2020 kun je ook met de lift naar boven. Maar wij wandelen verder langs de Oude Gracht met zijn leuke

winkels, restaurants en cafés. Koop een bosje bloemen voor een paar cent en geniet vooral van de sfeer. Bezoek zeker even Betsie's kookwinkel en boekhandel Broese, beide favorieten van mij. Mijn meest favoriete winkel is gevestigd in de Bakkerstraat, hoedenzaak Jos van Dijk. Een geweldig aanbod hoeden en petten!

Aan de andere kant van de Oude Gracht staat 'de puist van Utrecht' de Neudeflat, die zelfs na de recente verbouwing het aanzien niet waard is. Dit in tegenstelling tot het gebouw dat ervoor staat, het oude postkantoor op de Neude, met zijn waanzinnig mooie interieur en zijn hele fraaie buitenkant. Loop door de Drieharingstraat, met al zijn restaurants, terug naar het Vreeburg en mijn piepkleine rondje door deze geweldige stad is klaar!"

